



Mijn moeder

Mijn moeder, mijn liefste, wat hield ik veel van jou.
Nooit was in mijn leven een andere vrouw.
Uw goedheid, uw liefde, vergeet ik nooit meer.
Ik dank u er steeds voor, al menige keer.



Het leven viel dikwijls voor u toch heus niet mee.
Maar was u met vader niet altijd tevree.
Al zijn jullie beiden voor mij er niet meer.
Ik weet het terdege, eens zien wij elkaar weer.

'k heb nog het verlangen voor jou weer iets te doen.
Dan bent u natuurlijk weer blij, net als toen.
Van heel het geluk voor mij, op deze aard.
Was uw moederliefde het meest voor mij waard.

Kon ik nog eens vragen, heus ik ben niet klein,
Om eenmaal als vroeger, jouw jongen te zijn.

De Zingende Ruiters (Hans Gruijters)

Tekst en muziek : Peter Zoll (= Gert Timmerman)

Arrangement : Addy Kleijngeld

Jaar van opname en uitgave : 1966

Uitgave : CNR grammofoonplaten

Plaatnummer : UH 9886

