



Nieuwsbrief april 2019

Woensdag 15 mei: Voordracht Heksenvervolging en Heksenmonologen. In D'n Intheek (bibliotheekgebouw) Dorpsstraat 113, aanvang 20.00 uur.

Eerder al heeft HKM avonden verzorgd over "heksen" en de afschuwelijke heksenvervolgingen in het algemeen. Dit waren avonden met een goede opkomst van leden en andere belangstellenden en ook de recensies waren goed. Op 15 mei willen wij nog een stapje verder gaan.

In samenwerking met de koffieleutjes, presenteert Rinie Weijts een avond over het wel en wee van de heksen persoonlijk. Alle "heksen" zullen op die avond hun persoonlijk verhaal doen. Eerst krijgen we een inleiding met een Power Point waarin we worden meegenomen in het "Heksen verleden" eind 16^e eeuw. De werkwijze, de rechten en vooral de kansen van de verdachte vrouwen worden toegelicht. Het roept de volgende vragen op:

- Waren de rechtszaken wel zo eerlijk en zo als ze eigenlijk bedoeld waren?
- Zou het een geruststellende gedachte zijn geweest dat een priester je bij staat als je op de brandstapel op het vuur staat te wachten?
- Was de heer van Mierlo, Erasmus van Grevenbroeck, een 'beest' of deed hij alleen zijn werk en voerde daarbij alleen de voorschriften van de Katholieke Kerk uit.

Na de pauze zullen de koffieleutjes hun persoonlijke spanningen, angst en vrees van hun doorstane belevenissen aan ons voordragen.

De 6 toneelspeelsters van de Koffieleutjes:

Annelies van Hout, in de rol van Marie Baten.

Wilma van Lierop als Heijl Bellen.

Lia van Heugten vertolkt Jenneken Gordtkens die van angst haar stem was verloren en op indrukwekkende wijze via papier toch haar verhaal verteld.

Irma Coolen speelt Anna de Smet die vertelt dat zij is betoverd door Lynkcn Pastoors.

Riky van Seggelen in de rol van Anneken Boons, schoonzus van Lynkcn Pastoors, zij leest een brief voor van pastoor Verrijt.

Mary van Genuchten speelt Baetken Baten, de dochter van Marie Baten die na de dood van Erasmus v. Grevenbroeck verteld over haar moeder Marie Baten.

Rinus Sloots staat de heksen bij als pastoor Verrijt.

Mis deze avond niet, hoewel soms schokkend zult u toch adembenemend de historie uit 1595 meebeleven.

De Meiboom

De ringen zijn weer mooi versierd met vers groen en kleurige linten en op vrijdagmorgen 26 april wordt de boom opgezet op het plein tussen patronaat en pastorie. Op Koningsdag zullen we samen met het jubilerende mannenkoor het schild onthullen. Na de opmars van harmonie en gilden willen we dan om 10.00 uur starten. We hopen velen van jullie daarbij te zien.

Oproep!! Oktober 2019 – maand van de geschiedenis met als thema zij / hij.

In oktober gaan we weer aandacht besteden aan de Maand van de geschiedenis.

Wij zijn van plan om dat te doen rond de geschiedenis van het lager onderwijs in Mierlo en dan vooral de Lucia school voor meisjes en de Johannes school voor jongens.

Daarvoor zijn wij op zoek naar verhalen en voorwerpen die te maken hebben met de Lucia school en de Johannes school in de periode van vóór de Tweede Wereldoorlog tot aan 1975. Heb jij misschien de overgang van het gescheiden onderwijs voor meisjes en jongens naar gemengd onderwijs meegemaakt? Kun jij je nog herinneren dat meisjes voor het eerst naar de Johanneschool kwamen of dat jongens bij jou in de klas van de Luciaschool zaten ?

Vind je het leuk om verhalen over de school met ons te delen, of heb je nog voorwerpen uit je schooltijd die voor een tentoonstelling gebruikt kunnen worden neem dan contact op met:

Corry Bombeeck corrybombeeck@hotmail.nl

Eveline van der Linden eveline.vd.linden51@gmail.com

Rabo Clubkas Campagne

Bent u lid van de Rabo bank en hebt u nog geen stem voor ons uitgebracht?

Dan kan het nog t/m dinsdag 30 april, elke stem telt!

Middeleeuwse Torendag in Mierlo.

De Middeleeuwse Torendag route, lekker op de fiets genieten van het mooie landschap en ook nog wat leren over de geschiedenis van deze streek! De route onthult het verhaal achter de alleenstaande middeleeuwse kerktorens in de Peel.

Voor de achtste keer presenteren o.a. de heemkundekringen uit de regio, 14 locaties waar nog de middeleeuwse kerk te zien is, of kerklocaties waar alleen nog maar een toren staat. Op een aantal locaties lijkt zelfs helemaal niets te zijn overgebleven, maar als we goed kijken zal het tegendeel worden bewezen. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij al die jaren mee doen met het project. Op 26 mei kan de H. Luciakerk weer worden bezichtigd van 13.00 tot 16.00 uur. Er is uitleg in de kerk door leden van onze Heemkundekring en de kerktoren kan worden beklommen waar de middeleeuwse klokken van dichtbij kunnen worden bekeken.

